

# De Klusclub is een vorm van burenhulp

Door Geert Jan den Hengst

**Samen klussen is niet alleen handig omdat we elkaar dan helpen, het is ook nog eens gezellig. In de Meanderhof, het project voor mens-en-milieuvriendelijk wonen aan de Tienschuurstraat, hebben een aantal bewoners middels een Klusclub het woord burenhulp een extra dimensie gegeven.**

Evelien Janssen is een van hen en vertelt enthousiast: "Er zijn op dit moment zeven deelnemende burenen/adressen. Wij

spreken iedere zes à zeven weken af bij iemand thuis om aan de slag te gaan. Dat betekent dus dat er bij een iedereen flink

wordt geklust. Eén keer per jaar zijn wij ook beschikbaar om bij anderen uit de Meanderhof, die dus niet tot de vast Klusclub behoren, klussen te doen. Onlangs hebben we bij mij gewerkt. Binnenshuis had ik nog genoeg te doen: planken in de meterkast maken, elektriciteit aanleggen, plinten leggen en mijn waslijn repa-

ren, die met pluggen en al uit de muur was gekomen. Regelmatig nemen we ook grote klussen ter hand en wordt er bijvoorbeeld een bed getimmerd, een muur geplaatst of een hele vloer gelegd. Het is wel verstandig om van te voren te inventariseren wat er zoal gedaan moet worden zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden. Hoe beter voorbereid, hoe meer er gedaan kan worden. En we moeten elkaar natuurlijk niet in de weg lopen. Na afloop eten we vaak samen, maar dit is overigens geen verplichting."

## Vanzelfsprekend

In de periode na de oplevering van deze huizen, hielp een aantal bewoners elkaar met allerhande klussen; dat was bijna vanzelfsprekend. Maar behalve handig was het ook gezellig. Hieruit is de Klusclub geboren. Tegenwoordig wordt er een zaterdagmiddag gereserveerd om bij een van de deelnemers aan de slag te gaan. "Ik hoor het wel vaker om mij heen. Soms onder een andere naam of met een wat andere opzet,, maar het principe is hetzelfde: burenen helpen burenen, samen sta je sterk. En het scheidt een band. Ik kan het iedereen aanbevelen."



Foto Yvonne Waslander